



**HÅFRESTRÖMS
IDROTTSFÖRENING**

75 år

1921 - 1996

Denna dokumentation är inte menad att täcka allt som hänt HIF under dess 75 år. Under allt mitt läsande i gamla papper och letande efter kort var det snarare små "guldorn" jag sökte. Jag har inriktat mig mer på föreningens historia och mindre på enskilda aktivas resultat och hoppas därför att ingen känner sig förbigången.



*Ett stort **TACK** till*

*Per Antonsson,
Stig & Asta Blom
Karl-Erik Blom
Tina Edvardsson
Stig Ellenäs
Bo Gustavsson
Christina Johansson
Stig & Monika Johansson
Ragnar Karlsson
Gullan Kristensén
Einar & Irma Magnusson
Marinette Olsson
Billy Olofsson
Kjell Stake
Stig Ström*

för Er hjälp med att leta fram gamla kort och tidningsurklipp, för Era tappra försök att minnas namn och berättelser och även för tugning av nya kort.

Ett särskilt tack till Reine Dahlman som slet med min svenska. Ann Magnusson.

VÅR HEDERSORDFÖRANDE HAR ORDET:
HÅFRESTRÖMS IDROTTSFÖRENING
75 ÅR

HIF kommer under innevarande år att celebrera sin 75-åriga tillvaro.

Utöver de arrangemang som anknyter till jubiléet utger styrelsen denna jubileumsskrift.

Idrotten har varit och är en samlande länk för ungdomar i alla åldrar, något som man tidigt insåg i vår bygd.

Detta faktum var också upptakten till att Paul Lund år 1921 tog initiativet till bildandet av HIF, ett initiativ som varit till glädje och uppskattning för generation efter generation.

Vilka aktiviteter som HIF, med varierande framgångar, ägnat sig åt under årens lopp framgår av denna jubileumsskrift.

Jag önskar jubilarer en fortsatt god och givetvis också framgångsrik verksamhet.

Ragnar Karlsson
Ragnar Karlsson



RAGNAR KARLSSON

Protokoll

Över möte, hållet vid Käpströms förenings- och idrottsgård den 15 april 1921, för att drifva bildandet av en idrottsförening inom Käpström och Åsen.

§ 1.

Den ordförande till att denna dagens förhandlingar väddes yng. Paul Lund och till sekreterare och protokollförare Elias Fryklund.

§ 2.

På förslag av ordföranden enades samtliga om att omedelbart bilda en idrottsförening och utse styrelse.

§ 3.

På C. G. Hælms förslag beslöt föreningen att kalla sig Käpströms Idrottsförening.

§ 4.

C. G. Hælms förslags att den nybildade föreningen omedelbart skulle anslutas till Riksförbundet, väntat och så beslut.

§ 5.

Besluts att styrelse skulle bestå av fyra personer. Den ordförande väddes yng. Paul Lund, till sekreterare E. Hedin, till kassör E. Fryklund, till materialförvaltare Viktor Forsberg och till öfriga styrelseledamöter Ragnar Jarl, Bjørn Olsen och John Dahlgren. Till suppleanter för styrelsen väddes Peter Wikman och Lars Karlsson. Till revisorer väddes E. Alström och O. Andersson och till suppleanter för samma E. Lundström och Birger Jarl.

§ 6

Föreningen beslöt att den skulle indelas i en
junioravdelning eller skolavdelning, med åldersgräns
hän till 14 år samt en senioravdelning från 19 år och
uppåt.

§ 7.

Föreningen beslöt att några hedersledamöter, aktiva
och passiva medlemmar samt ständiga medlemmar.

§ 8.

Föreningen beslöt att till duplikatlämna upp-
draget att upprätta stadgar.

§ 9.

Föreningen utvalde sig för att avgiften skulle
hållas vid 1:-kr. pr. kvartal och månaden, dock skulle
inlämningsavgiften 1:-kr gälla för detta kvartals
avgift.

På något vidare ej antordes avstämades mötal.

[Signature]

Höfven som svar
P. H. H.
Klaringsklubb

HIF 75 ÅR

Paul Lund var kanske den som ivrigast verkade för bildandet av en idrottsförening. Han arbetade som ingenjör på Håfreströms Bruk i Håverud. Detta var till stor nytta för förverkligandet av drömmen, eftersom föreningen var beroende, inte bara av pengahjälp utan också tillgång på mark att bedriva sin idrott på. Därför var det livsviktigt med någon med de "rätta" kontakterna.

Den 10 april 1921 beslutades på ett möte i Håfreströms förenings- och idrottsgård, att bilda en idrottsförening med namnet Håfreströms IF. Den första styrelsen bestod av:

Ordf Paul Lund, Håverud
Skr E. Hedin, Håverud
Kassör Claes Fryklund, Håverud
Övr Viktor Forsberg, Åsensbruk
Ragnar Jarl, Håverud
Bjarne Olsen, Åsensbruk
Johan Dalgren, Åsensbruk



Paul Lund
Ordf.

På något sätt överlevde HIF de första årens vedermödor och föreningen sysslade med fotboll, allmän idrott, cykel, skidor och bandy.



Som synes kunde man de första åren inte vara så noga med de yttre detaljerna. Visst gick det bra att spela i brynja eller undertröja och sina vanliga byxor. Det viktigaste var de aktivas glädje och entusiasm. T ex berättas om en vänskapsmatch med Högsbyns IF som skulle spelas en söndagseftermiddag. Eftersom spelarna inte hade någon skjuts dit, löste de detta med att på lördagskvällen göra sig var sitt smörgåspaket och vandra de 2 milen till Högsbyn, för att där sova över i en lada. Turligt nog slog de motståndarna med 11-0, så det var säkert ett glatt gäng som vandrade de 2 milen tillbaka på söndagseftermiddagen.

Årsberättelse.

Under år 1921 - föreningens förste verksamhetsår - har föreningen haft 4 allmänna och 4 styrelsensammankomsten.

Bland sommaridrotterna har fotbollen varit den nästan allvarigaste. Fotbollsagen, som under vårsäsongen visade blygsamma prestationer spelade mot hästen upphögt väsentligt, och hava under året spelat 9 matcher i hemmaplan och 4 matcher i bortaplan.

Den av föreningen uppsatta pokalen för landskamploppningen Hälgen samt har icke kunnat utdelas då den tredje och sista löpningen på grund olämplig väderlek icke kunnat hållas.

Under vintern har föreningen anordnat skidåkning för Särst seniors, juniorer och skidungdom.

Medlemsantalet är endast 33.

Räknestaperna balansera i kronor 490.73 med en beaktning av Kr. 91.99.

Årsberättelse och Räkenskapsd. 9/4 22

Handskrift Renskrift Rikard Olsson
genom Styrelsens. Ragnar Jord.



Fotboll på Lugnet.

För att den nya föreningen skulle ha någonstans att utöva sina idrottsliga gärningar, ställde Bruket grusplanen vid Lugnet till förfogande. Visst var där vackert! De röda stugorna med alla sina blommor, grönt och lummigt. Visst var det mysigt att krypa upp för kullen, slå sig ner på de naturliga bänkraderna och låta sig ryckas med av spänningen nere på plan. Men, men det fanns också något annat som det var gott om på Lugnet. Vatten!

Därför började styrelsen ganska omgående att se sig om efter ett lämpligare ställe för sina övningar. Som alltid var det trögt och tog tid. Någon egentlig fart på det hela blev det först när det bildades en idrottsplatskommitté. Till ordf valdes Per Halling och här måste framhållas hans stora engagemang för att genomdriva vad man föresatt sig.

Så, efter ca 20 års diskuterande fram och tillbaka togs äntligen beslut om att börja bygga. Man hade än en gång fått Bruket att upplåta mark och att lägga en grundplåt på 100.000:-. Många frivilliga lovade dessutom att ställa upp och göra grovjobbet. En lämplig plats hade också setts ut, nämligen gräsplanen vid "Kopra", mitt emellan Häverud och Åsensbruk. Namnet var då också givet, **Håvåsen**.



Frivilligarbete på Håvåsen.



Förberedelser för omklädningspaviljongen

Det var inte bara en idrottsplan HIF behövde, utan också en omklädningspaviljong. För att lyckas med detta var man tvungen att försöka lå ihop mer pengar och fler frivilliga. Även detta lyckades och det inköptes en färdigmoterad paviljong och en entrébyggnad. Grund, el och vatten lixades av medlemmarna. Så till i invigningen söndagen den 17 juni 1956 stod allt klart.

Invigningen av Håvåsen firades, som sig bör, med pompa och ståt. Åsensbruks musikkår spelade och Idrottsplatskommitténs ordf Per Halling överlämnade idrottsplatsen till Idrottsplatsstyrelsen, varefter invigningen förrättades av ordf. i Håfreströms AB:s styrelse Nils Troedsson.

Föreningen tackade Brukets representant för all hjälp de hade fått med pengar och mark. Därefter utdelades plaketter till Håfreströms IF:s representationslag för årets serieseger i div IV Bohuslän-Dal. Även vinnaren av namnförslaget Håvåsen, pappersmäst. Olof Hellberg, hyllades.

Sedan följde skolungdomsstafett och tävlingar i allmän idrott, löpning 100 m och 1500 m. Därefter avslutades det hela med en fotbollsmatch mellan Håfreströms IF och ett kombinerat Dalslandslag.

Invigningslunchen intogs på Bergs Herrgård och för en kostnad av 9:50/person fick gästerna lunch, kaffe och dricka.

FRÅN INVIGNINGEN AV HÅVÅSEN



Meningen var att den kände löparen Dan Wearn skulle spränga målsnöret, men av nervositet sprängde funktionärerna det själva. Ovan ser vi Fredrik Petre, David Zandén, Erik Andréasson och John-Erik Bengtsson i spänd förväntan på hur Wearn ska klara detta.



Roland Mossberg får här Ny-Tids pokal för bästa målskytt 1956.



Per Halling, C-J Bergendahl, Ludvig Halling



Åsenbruk musikkår.

HÅFRESTRÖM AB



Som i så många andra små brukssamhälle, var samspelet - arbetsgivare - arbetstagare - fritid något som var helt naturligt, vid den tiden som HIF "växte upp". Samhället tog inte så stor del i idrotten, utan det föll ofta på de aktiva och de företag som dessa arbetade på. Hade man då också turen att ha idrottsintresserade företagsledare, som vi hade här i Häverud/Åsensbruk, så underlättade det uppbyggnaden av en idrottsförening betydligt. Nämnas kan disp Ludvig Halling och sönerna Per & Bengt Halling. Särskilt kanske Per Halling som arbetade mycket aktivt, t ex för Håvåsens idrottsplats och ishockeyrinken.

Bruket bildade tidigt en fond "För arbetarnas bästa", där det kunde ansökas om bidrag för stora och små behov. När man läser gamla papper, ser man att denna fond varit till stor hjälp när föreningen haft ebb i kassan.

Något som var lika viktigt som pengar, var ju mark att bedriva idrotten på. Även här ställde Bruket upp på ett mycket förnämligt sätt. Lugnet, Håvåsen, elljusspåret för att ta några exempel. När ishockeyrinken byggdes, fick detta ske på betald arbetstid. Detta var naturligtvis till stor hjälp. Ävenså fick föreningen utnyttja kompetent folk, anställda på Bruket.

För att få balans i detta "förhållande" måste ju sägas att Bruket naturligtvis har haft nytta av HIF också. För att locka hit och att få redan boende att stanna och trivas, fördras ett utbud av fritidsaktiviteter. Det har HIF bidragit med.

Även om nu kommunen till en del har tagit över ansvaret för idrotten håller Brukets sponsorvilja i sig. Det är vi mycket tacksamma för. Papperet, som denna skrift tryckts på, är skänkt av dem. Detta gäller även våra programblad och kuvert.

1000 FRIVILLIGA TIMMAR BAKOM HIF:S ELLJUSSPÅR



Tord Mossberg, Nils Grahn, Kenneth Grahn och Roland Mossberg har lastat av och på åtskilliga traktorsläp medan elljusspåret byggdes.

Intresset för att få ett elljusspår i Åsensbruk var stort. Framst var det kanske skidintresserade, men man tänkte även på övriga invånares kondition och hälsa. Spåret kunde ju med fördel också användas till motionslöpning och promenader.

Efter att ha fått bidrag både från Skällcruds Kommun och Håfreströms Bruk, beslutades om igångsättning av projektet. Efter mycket slit och släp av frivilliga, stog det så änligen klart den 31 januari 1969. Detta firades naturligtvis på olika sätt, bland annat anordnades en korpstafett 4 x 2,5 km, där hela 18 lag ställde upp.

Under årens lopp har ändringar och förbättringar skett, inte minst i skogen runt omkring. Det är väl framförallt som en vacker och lagom lång skogspromenad, de flesta ser spåret numera, förutom en bra joggingronda naturligtvis.

KLUBBSTUGAN

En stor dröm bland både aktiva och ledare var en egen samlingslokal, där man kunde träffas, planera, ladda upp & ner, festa och ha trevligt i. Och att den var tillgänglig alla timmar på dygnet.

Det fanns en litet hus, som stod nästan övergivet och låg alldeles bredvid fotbollsplanen, nämligen den gamla scoutstugan. Visst var den nergången och sliten, men om föreningen kunde få köpa eller arrendera stugan så trodde man sig om att på frivillig väg, få den i användbart skick.

Vid årsmötet den 29 januari 1975 beslutades att styrelsen skulle undersöka möjligheten att förverkliga det hela. Detta visade sig gå utmärkt och redan samma år fick HIF arrendera stugan och med Brukets hjälp gjordes en grundlig renovering. Eftersom föreningen helst ville äga stugan själv, fortsatte förhandlingarna mellan styrelsen, hedersordföranden och kärstyrrelsen. 1983 lyckades det äntligen att få tillstånd ett köpeavtal som godkändes av båda parter.

Eftersom man nu inte bara renoverade utan också byggde till stugan, blev det plats till ett litet kansli. Till all lycka fick HIF 1985 en heltidsanställd kanslist. Detta gjorde att man kunde ha öppet både dag och kvällstid, varför utnyttjandet blev större och att olika sektionerna kunde få hjälp med diverse saker.

En trevlig tradition har blivit att motions- och ungdomssektionen anordnar en liten julmarknad som är förlagd hit till klubbstugan.

1993 genomgick stugan sin senaste renovering. Det var tack vare bidrag från Allmänna arvsfonden, några frivilliga medlemmar och arbetslösa snickare, som en både in- och utvändigt reparation kunde göras.



MÅNGA BÄCKAR SMÅ.....

För alla föreningar är det här med pengar en ständig kamp och så har det varit även för HIF. Många bra försök att tjäna en slant har gjorts. Vad sägs om att tolka med skidor efter motorcykel? Detta hisnande äventyr gick av stapeln den 15 januari 1928. Man startade vid Föreningshuset i Åsensbruk och körde först runt Höljen, vidare till Dals Rostock och Mellerud för att sedan återvända till Åsensbruk där målet fanns. Några som höll sig väl framme var Folke Nelson, Åsensbruk, på sin motorcykel med Holger Gustavsson, Skållerud, tolkande. Skall vi prata mod, i detta sammanhang, får man nog lägga sin röst på Holger G, eftersom Nelson inte var känd för att lämna på gasen. Många vurper blev det. Nettobehållning för detta äventyr blev hela 193:65.

Eller varför inte hyra ut sin glassmaskin för 2:50/månad + 10% av bruttointkomsten! Detta gjorde föreningen 1935. Hur behållningen blev förtäljer inte historien.

Men bäst pengamässigt var det nog att anordna dans och basarer i den gula danspaviljongen, mitt emot Föreningshuset. Många är vi som med glädje minns t ex pingsbasarerna. Alla lotter som skulle tas, alla bollar som skulle kastas, för att inte tala om chockladhjulen! Kanske var man för ung för allmän danstillställning, men pingsbasarerna räknades på något sätt inte som allmän. Kanske för att alla kände alla.

Dessa arrangemang var väldigt populära genom alla år och det kom alltid mycket folk. De första åren var det fjärdingsman John Olsson, Bränna, som ansvarade för ordningens upprätthållande.

Några som också bidrog till HIF:s ekonomi var damsektionen. Dessa flitiga damer förfärdigade genom åren massor med egna alster, som man vid basarer och lotterier sålde. Även loppmarknader på insamlade saker anordnades.

När det på 1960-talet blev populärt med bingo, bildades en särskild sektion för detta. I cirka tio år höll den kvar sin publik, som senare drog sig till större arrangemang. Numera säljs bingoletter till Lokets TV-bingo, så fortfarande dras pengar in på detta spel.

1991 övertog HIF skötseln av Håveruds Camping och båthamnen från kommunen. Eftersom det sköts till stor del av frivilliga, blir det en del pengar för föreningen. 1996 uppgick det till ca 100.000:-.

Räkning
 den 20-8 19 56

Till Stafrestadens Fjällsförening
Nöjes kommittén
 Från Ella Anderssons Bäck

90 st	Salltter i 25 öre	22	50
100 st	Tajm - Jopp i 25 "	25	00
200	Jay - 10 "	20	00
5	Vinermougat 1.00 "	5	00
25	P. K. - 20 "	5	00
250	Skala - 05 "	12	50
20	Pallar i Nickel - 40 "	8	00
100	Choko - 10 "	10	00
135	Ägggoddy + Plupp - 15 "	20	25
2 pkt	Gaudspicker - 50 "	1	00
100 st	Nonstop - 75 "	7	50
4	- " - 1.45	5	80
15	Nakor 1.00	15	00
70	Skandade bitar - 25	17	50
		175	05
20	Kuchocklad - 50.	10	00
		185	05
	Retur: 22,90	22	90
		162	15
	15 % 24,32	24	32
		137	83
	Silt: 800 = 96 = Fallhall 100 = 16 =	112	00
		249	83
	Swittwas:		
	Marta Bröm		
		VERIFIKATION N ^o 7	

Materialförteckning

Material tillhörande HIF

- 1 st Fotboll
- 1 " " " pumpa i mål
- 1 par " " hängar
- 25 st Nummerlappar
- 1 " Diskus
- 12 " Tröjor

Ärensbruk den 18/9 1925

J. William Sandberg



CYKEL

Upp och ner, precis som i de andra sektionerna, har cykelintresset varit. Men det kan ändå utskiljas två riktigt framgångsrika perioder.

Den första var på 1930-talet, då sporten var mycket populär och drog stor publik. Det anordnades många nationella tävlingar, där HIF bidrog bl a med Brälända-loppet 1934. Vår främste åkare under denna period hette Edgar Gustavsson som hade flera fina framgångar.

Under en lång period var cykelsektionen vilande men 1972 återuppstod den, till mångas glädje. Det var 33 st licentierade åkare redan första året, som flitigt deltog i tävlingar. Man anordnade också motionslopp t ex Mellerudsrundan, med 896 st starter.

Den mest framgångsrike under detta år var Evert Ström som på VeteranSM blev 3:a i klassen över 58 år. Bland damerna märktes Ulla Sandberg som tog medalj i samtliga tävlingar hon ställde upp i.

Sektionen hade under de år som följde en stor aktivitet, framförallt på ungdomssidan. Många gjorde mycket bra ifrån sig, men man kan nog säga att de som lyckades bäst var damerna. Det var framförallt en trio bestående av Evy Jansson, Eva Johansson och Lena Jansson. 1974 ställde Evy upp i 25 tävlingar och vann 21! Eva och Lena blev detta år 1:a resp 2:a i 70-åradens regional- och riksfinal. De tog även en rad andra fina segrar.

1975 var klubben en av de starkaste i Sverige. Detta tack vare ett 40-tal segrar, både individuella och i lag. Detta höll också i sig följande år och 1977 hade HIF två stycken svenska ungdomsmästarinnor, Agneta Larsson och Marita Eliasson. Marita hade även 34 segrar i såväl SM, Götalands och DM.

Ungdomar växer upp och får andra verksamheter bort. Detta drabbade, sportssektion. Det är bara

intressen och när inga nya kommer tynar tråkigt nog, även en så här framgångsrik att vänta på den tredje perioden.



Evert Ström

VILKEN SENSATION OTIPPADE HÅFRESTRÖM TOG SM-GULD



SM-sgrarna fr.v Kent Stake, Karl-Axel Nilsson och Kent Eriksson.

BÅGSKYTTE

Vid årsmötet den 30 januari 1961 beslöts att starta en bågskyttesektion. Det var framförallt Sigge Carlssons arbete, med understöd av bröderna Per och Bror Grahn, som låg bakom detta beslut. Dessa valdes också till att bilda den nya sektionens styrelse.

Under åren som följde var tävlings- och träningsverksamheten mycket livlig. Till följd härav höll sig alla aktiva väl framme både i nationella och internationella tävlingar. Namn som Sigge Carlsson, Harry Allm, Sterner Lindblad, John Fridh och Fred Augustsson skördade framgångar.

Enda damen dessa första år, var Marianne Carlsson som det gick riktigt bra för. Berith Erixon, som var aktiv några år senare, skötte sig också med den äran och tog flera DM-tecken.

En av dem har varit med nästan ända från starten och är den som individuellt haft de största framgångarna, är Sterner Lindblad. Han har även betytt mycket som tränare och "pusher" för de yngre. Mellan åren 1972 och 1985 tog han en hel rad SM och DM tecken. Året 1972 var nog det bästa med en andra plats i EM och en fjärde plats i VM.



Här ser vi några av HIF:s duktiga bågskyttar, frv Odd Dahlman, Arne Andersson, Sterne Lindblad, Harry Allm och Lars Stam.

Ett par som säkert har inspirerats av Sterners framgångar är Kent Stake och Kenth Erixon. I lag med en annan framgångsrik skytt, Karl-Axel Nilsson, tog guld i SM i jakt-skytte 1984 och silver året därpå. Denna trio var inte bara ett bra lag utan gjorde mycket bra ifrån sig även individuellt. Kent Stake blev bl a 2:a i Svenska Juniorcupen 1975 och Svensk juniormästare 1978. Kenth Erixon blev 2:a på Svenska mästerskapen, juniorer 1981 och 1:a i jakt-SM, juniorer 1984. Även Karl-Axel Nilsson höll sig väl framme både i DM och SM sammanhang, med en 4:de plats på jakt-SM 1984 som höjdpunkt. Till detta kommer också en rad DM-tecken och andra utmärkelser för de tre.

I mitten av 1980-talet började tråkigt nog verksamheten att mattas betydligt, mycket på grund av arbete och studier på annan ort. Numera finns bara en aktiv kvar, Kent Stake. Men han kämpar på och håller sig fortfarande väl framme, med ett guld i Götalandsmästerskapen 1994 som en höjdpunkt.

BANDY PÅ BÄCKETJÄRNET



Naturligtvis fanns det inga spolade banor, utan man fick hålla till på sjöarna, när det skulle spelas bandy. I lär i Skalleruds Kommun höll man till på Bäckjetjärnet. Dels låg det nära vägen och det var lätt att ta sig dit både för spelare och publik, men kanske viktigast var att sjön låg ganska nära bruket, varifrån man fick låna traktor för att ploga ren banan. Om man hade tur vill säga, det hände allt att man fick göra det för hand ibland också.

Intresset var trots allt stort och 1933 vann HIF Dalslandsserien. Både senior- och juniorlaget tog sig flera gånger så långt som till DM-final men hade inte lyckan med sig. Ända in på 1950-talet höll man igång, men av flera orsaker rann det senare ut i sanden.



Till Ordf. för Häfreströms Idrottsförening,
Herr Ingeniör P. Lund,
Häfverud. -

I December 1930 föranstaltade jag en insamling för erhållande av medel för inköp av bandyrör till ett kvinnligt bandylag. Insamlingen inbragte sammanlagt Kr. 150:-, inklusive en av mig hållen paketauktion, varför jag till största delen tiggat ihop varor från Göteborg. Då emellertid denna summa ej räckte till för anskaffandet av 11 par rör, inköpte jag för egen räkning 3 par rör, som ävenledes stätt till flickornas förfogande. Jag hade nämligen idrottsföreningens bästa för ögonen och för att få in så många medlemmar som möjligt, satte jag som villkor, att de flickor, som önskade låna bandyrör, måste vara medlemmar i H.I.F. Ej alla hörsammade dock denna billiga begäran. -

Jag anser nu det kvinnliga bandylaget splittrat, och är det meningslöst att pånyttföda detsamma, så länge ej någon annan idrottsklubb tar upp kvinnlig bandy på sitt program. Jag har visserligen tidigare underhandlat med såväl Vanersborg som Uddevalla i denna angelägenhet, men då jag nu lämnar min post som aktiv arbetare i Häfreströms Idrottsförening, torde denna sak förfalla. -

De genom ovannämnda insamling av mig anskaffade 9 par bandyrör stå nu till Häfreströms Idrottsförenings förfogande, och för att föreningen i någon mån skall kunna förbättra sin dåliga ekonomi, vore ju ett sätt att för ett billigt pris, exempelvis Kr. 10:- per par, sälja rören till junior- och B-lags spelare, varigenom kassan tillfördes ett belopp av Kr. 80:-

Häfverud den 11 januari 1932.

Folke Laurell



ISHOCKEY

Per Halling är kanske den som ihärdigast arbetade för att HIF skulle få hit ishockey. Redan 1957 köpte han och lade undan virke till sargen, trots att inget ännu var bestämt. Man kan gissa att han var ganska nöjd när han som ordförande öppnade sektionens första möte den 25 februari 1958 på kontoret i Häverud.

Den första styrelsen bestog av Per Halling, Roy Karlsson, Thord Mossberg och Ingemar Karlsson.

Efter många slitsamma frivilligtimmar stod ishockeyrinken klar till säongsstart vintern 1958/59. Trots att spelarna inte haft tillfälle till så mycket träning, tog laget sig ändå till DMfinal det här första året. Det var kanske inte så mycket intresset som svalnade utan svårigheter att få skiftarbete och fullt lag att gå hop. Till detta kom de långa och kostsamma resorna. Detta sammantaget gjorde att man lade ner verksamheten redan 1962.

Den första rinken låg nere på Lungnet, men p g a översvämningar och dyligt flyttades den 1982 till en plats mellan Brukets parkering och järnvägsstationen. I samband med flytten fick banan en ny sarg och nytt ljus.

Under några år tog sektionen på sig ansvaret att hålla isbanan uppspolad för allmänheten. Eftersom detta var kostsamt ansökte man hos kommunen om övertagande, vilket också skedde. Till stor sorg för samhällets barn och ungdomar har banan numera fått ge vika för en parkering. Det är bara att hoppas att löftet om en ny rink infrias.

TENNIS

Även denna sport har HIF bedrivit. Redan den 30 januari 1961 bildades en tennissektion. Djärvt vågat, med tanke på att den enda tennisbanan som fanns inom Skålleruds Kommun var privatägd. Att den dessutom låg på privat tomt gjorde ju inte saken bättre. Men HIF fick ett ganska bra avtal med ägaren och räknade sedan med att få med politikerna på sin idé att bygga en bana vid Håvåsen.

Att under dess betingelser bedriva en organiserad tränings- och tävlingsverksamhet, visade sig dessvärre vara svårare än man räknat med och när man dessutom inte lyckades övertyga politikerna om en ny bana var det kärvt. Inte förrän 1967 beviljades anslag för en tennisbana vid Håvåsen.

Denna tennisbana har blivit till stor glädje hela året. Under vintern spolas banan så att de mindre barnen kan åka skridskor och på sommaren spelas tennis.

Efter att ha varit vilande sedan 1973, beslöt tennissektionen 1976 att gåur HIF. Detta beroende på att det i Mellerud bildades en tennisklubb och att de aktiva övergått till denna.

BORDTENNIS

Bordtennisen startade sin verksamhet i februari 1962. Från början och genom åren har intresset för träning och tävling varit stort. Mellan 30 - 60 aktiva ungdomar visar på detta. Men, som så ofta, var det svårt att få fram tillräckligt många bra och kunniga ledare, varför framgångarna i tävlingsammanhang kanske inte riktigt motsvarade förväntningarna.

Trots att det gjordes storsatsningar vissa år, framförallt av Sven Bossér, har verksamheten av och till varit vilande. Inte på grund av ungdomarnas vikande intresse, utan av ledarbrist.



Vissa är mer tända an andra.



Fr.v. Ulf Lidman, Mats Tegne mark, Anders Wetterling, Krister Gustafsson och Katarina Bengtsson

SKIDOR

En av de första och största grenarna på föreningens program var skidor. Många var de som, ofta i dåliga spår och med tunga träskidor, kämpade sig runt banan. Men det fanns naturligtvis också tävlingsdagar när snön gnistrade, spåren var hårda och fina och det var en fröjd att glida fram även på dessa "brälappar".

Två storhetstider har skidsporten haft. Den första varade fram till 1940, då de aktiva kallades in för att försvara våra gränser. Några av dem som med framgång härjade i spåren under dessa år var Erik Ottosson, Oskar Gustavsson, Evert Ström, Einar Magnusson och Vilhelm Karlsson.

En enda dam, Gunnel Ström, var aktiv, men hon var i gengäld desto mer framgångsrik.

En andra period började faktiskt med en nedläggning. Häveruds Sportklubb, som därtills hade haft hand om skidsporten, beslöt 1963 att ansöka hos HIF om att få bli en sektion hos oss. Detta beviljades den 18 febr 1964. I och med detta fick skidsporten ett uppsving igen och tränings- och tävlingsviljan var mycket god och många fina resultat nåddes.

Sektionen var mycket aktiv med sitt ungdomsarbete och detta resulterade i att ett stort antal ungdomar tränade och tävlade. Första året tog dessa både 1:a och 2:a platsen i DM, ungdomsstafetten. Även följande år lyckades man väl. Bland flickorna kan nämnas Eva Johansson, Evy Jansson och Liselott Lindström och bland pojkarna Ulf Johansson. På senare år kan nämnas Anders Johansson och några av hans toppar kom 1986 då han som 14-åring blev sju i Götalandsmästerskapet och då han blev uttagen till ungdoms SM. 1996 åkte han Vasaloppet på 5.16, vilket är en mycket fin prestation.

Tråkigt nog har skidintresset dalat och numera består sektionen av några få aktiva, som tränar och tävlar var för sig.

Skidsektionen började 1982 också att arrangera Akveduktsjoggen i Häverud varje år. Många är de som inleder festligheterna på Akveduktens Dag med att springa detta lopp och många är vi som med beundran tittat på.



Stefan Larsson.



Erik Andreasson med sina adepter.
Christina Dahlman.



Anders Johansson efter Vasaloppet 1996.



Thomas "Dunder" Karlsson.

FRIIDROTTS & MOTIONSSEKTION

Friidrotten förde ända från starten av föreningen, av någon anledning en tynande tillvaro. Det enda som står att finna från de tidiga åren är från 1958. Det står " För första gången i föreningens historia har 23 deltagare slutfört en tävling i tiokamp. Den uppskattades ofantligt av såväl publik som deltagare".

Trots denna positiva upplevelse, blev de fortsatta aktiviteterna dåliga. En djärv gissning är svårigheterna att hitta bra ledare.

"Motionsidrotten avser att vara ett led i företagets friskvårdspolitik och den 24 april samlades intresserade vid vårt Bruk och bildade en koprsektion inom HIF". Detta står att läsa i verksamhetsberättelsen för 1979. Man bildade en interimstyrelse, Lars Runesjö, Claes Bäck, och Gösta Olsson, och fick HIF:s godkännande att verka under dess namn och ansvar.

Vår- och höstmotion kallades internserierna, som gick mellan olika avdelningar på Bruket. Dessa innehöll cykling, skytte, simning, terränglöpning och orientering.

Vid HIF:s årsmöte 1980 beslutades att bilda en motionssektion och ta över ansvaret för aktiviteterna. Den utökade också med bordtennis, fotboll, tipspromenad och badminton.

Tyvärr höll intresset inte i sig. Kanske mycket beroende på att Bruket fick problem och oro för arbete och annat kom i förgrunden. Deltagarna blev färre och färre och sektionen gick länge på sparlåga. Det enda som numera återstår är den årliga internbrännbollen, som däremot är mycket populär.

Någon form av motion har man dock alltid ägnat sig åt i föreningen. Damerna har gympat, så ock herrarna, även om det mest har blivit inomhusbandy för deras del. Det här med koordination det är svårt det, dessutom till musik! -Nä, tacka vet ja å drämma till en boll!

Damerna har förutom gympan varit duktiga på det här med jogging. Man har under sommarhalvåret tränat löpning två gånger i veckan. Målet har varit att fylla en hel buss med deltagare till Tjejmilen i Stockholm. Sponsrade av Bruket måste nämnas. Men man deltar även i andra tävlingar som t ex Akveduktsjoggen och Tjejruset.

Barngympa är ytterligare en verksamhet som kommit starkt de sista åren. Här är det återigen damerna som står för verksamheten, som är mycket populär.



UNGDOMSSEKTIONEN

" Vår strävan är att genom idrotten giva samhället en glad och trevlig ungdom, som är skötsam såväl i som utanför arbetet. Ett led i denna vår strävan är att i de yngsta åren leda ungdomen in i idrottens sunda bana".

Detta skrevs av vår hedersordf Ragnar Karlsson i en vädjan till Bruket att bistå med penga hjälp till ungdomsfotbollen 1955. Andemeningen i detta gäller väl fortfarande.

Ungdomar har alltid dragits till idrott. För dom är rörelse och lek något livsviktigt. Av och till har HIF bedrivit ungdomsverksamhet, men det var först i slutet på 1989 som man beslöt bilda en särskild sektion för ungdomar mellan 7-16 år.

I de olika lagen ingick glädjande nog både flickor och pojkar. Vi får hoppas att det nu läggs en grund för ett tredje försök med damfotboll.

Förutom intern- och seriespel, har ungdomarna deltagit i olika sommarcuper med varierande resultat. Nämnas kan att 1993 tog P-12 silver i både Bullare och Färgelanda cup. 1993 var överhuvudtaget ett bra år med många ungdomar. I gruppen 7-10 var de hela 48 stycken som deltog i träning och spel.

För att denna sektion ska fungera bra, fordras en aktiv föräldragrupp och det har HIF. Den är mycket duktig på att anordna aktiviteter och dra in pengar. Tex ordnas julmarknad, tipspromenader, städning o.s.v. Nya spelardräkter och overaller har gruppen sponsrat och dessutom pengar till trivselaktiviteter för ungdomarna.





INTERNSERIEN

Stå. v: Billy Olovsson, Mio Asadani, Mathias Olovsson, Christoffer Lundin, Mikael Porat, Davor Barac.

Knä. v: David Poohl, Samuel Nyström, Markus Lundin, Simon Willner, Håkan Rossi, Mikaela Kröger, Robbin Martinsson.



INTERNSERIE

Stå. v: Jonas Andersson, Emil Hagström, Mathias Lidman, Jakob Magnusson, Niklas Franke, Glenn Öder, Sebastian Jalkmar, John Lundin.

Knä. v: Elisabeth Karlsson, Johannes Magnusson, Emil Jonasson, Jonathan Edvardsson, Daniel Barac, Johan Olovsson, Gustav Thelander, Fredrika Edvardsson, Jens Öder, Joakim Jonasson.

AXPLOCK UR DE 75 FOTBOLLSÅREN

1921 - 1926

HIF började att spela i en privat Dalslandsserie, där vi det första året kom sist. Dessvärre hade spelarna även de följande åren svårt att hävda sig mot de äldre mer samspelta lagen.

1927

I mars detta år bildades, efter ett beslut i Bäckefors, en Dalsländsk serie. På hösten beslutades även om en B-lagsserie.

A-laget spelade 23 matcher, vann 13 och förlorade 10
B-laget spelade 14 matcher, vann 7 och förlorade 5 och 2 oavgjorda

Att det var svårt med ekonomin kan utläsas i revisionsberättelsen detta år. Styrelsen uttryckte nämligen sitt djupa missnöje med att spelarna lätit sig köras i två lyxbilar (taxi) i stället för att fraktas på lastbil till och från sina matcher.

1928

Vid en fotbollsmatch skadades Tryggve Christensén så svårt att han inte kunde arbeta. Efter som föreningen inte hade någon försäkring, beslutade styrelsen att nettobehållningen från dansbanan en viss kväll skulle tillfalla honom. Efter denna händelse såg HIF till att försäkra alla aktiva.

1929 - 1930

Denna säsong fick laget så äntligen lön för allt sitt slit, och stod som vinnare av Dalslandsserien! Visserligen höll vi oss bara kvar där ett år, men vilken sporre.

A-laget spelade 13 matcher, vann 11, förlorade 1 och 1 oavgjord
B-laget " 6 " " 5 " 1

Detta år bestämdes också att HIF dräkt skulle vara röd tröja och blå byxor.

1931 - 1935

Ett enda år fick HIF alltså spela i div III Nordvästa, för att de följande åren åter tampus i Dalslandsserien. Där höll vi oss hyfsat framme med topp 1934 med en 2:a plats. De yngre gick det däremot väldigt bra för. B-laget vann sin serie och juniorlaget blev DM-mästare.



Vinnarna av Dalslandsserien 1929-30, fr.v. Hans Olsson hy, Harald Kvist hhb, Oskar Danielsson ef, Gustav Mossberg ehb, Aller Blazek vy, Henry Karlsson vi, Oskar Karlsson hi, Johan Lindblad vhb.
Knå. Birger Antonsson hb, Axel Mossberg mållv, Sven Örtendahl vb.

Så här såg de ut våra första vinnare av Dalslandsserien 1929/30. Som belöning blev de uppflyttade till div III Nordvästra. Det var efter mycket hårt slit som laget lyckades ta sig upp från den jumboplats de hamnat på vid debuten 1921.

Fotbollen har varit och är alltså HIF:s största sektion. Upp och ner har det gått, men när det gäller att engagera damer har det varit konstant, nämligen dåligt. Två allvarliga försök har gjorts. Det första var i slutet av 1930-talet. Här nedan ser vi dem, det mörka var Häverudslaget och det ljusa Åsens.



Fr. v. Gullan Kristensén, Rosa Palm, Iréne Karlsson, Anna-Lisa Benjaminsson, Aina Parath, Elly Andersson, L. Edet, Irma Magnusson, Rut Augustsson, Gullan Svarfving, Alice Karlsson, Elsa Karlsson, Märta Paulsson, Kerstin Haglund, Rut Dahlgård, Sonja Sundberg, Tea Alm, Gullan Sund, Margit Bodin, Maimi Karlsson, Vera Kristensén.
Knå. Ingeborg Pettersson, Gustav Mossberg och Margit Karlsson.

NÅGRA AV LAGET FRÅN 20 och 30 TALET



Stå.v. Sigge Johansson, Yngve Andersson,
Arthur Christensén, Elov Andersson,
Anders Blom

Knä.v. Per Zandén, Ovc Haglund,
Eimar Magnusson, Ragnar Karlsson,
Erik Andréasson, Holger Anderlid



Stå.v. Holger Anderlid, Erik Ottosson,
Hilmer Heldén, Sven Örtendahl,
Oskar Gustavsson

Knä.v. Harald Qvist, Anders Blom,
Oskar Mjörnstad, Gösta Gustavsson,
Gustav Lindblad, Erik Andréasson



Stå.v. Evert Jonsson, Erik Ottosson,
David Zandén, okänd,
Bernt Forsberg, Bror Svartling

Knä: Erik Andréasson, Ture Zandén
Gösta Gustavsson, Harald Qvist
Allan Hall, Ture Jarl



Stå.v. Hans Christensén, Oskar Karlsson,
Oskar Danielsson, Eskil Gustavsson,
Gustav Mossberg, Gustav Lindblad,
Viktor Mossberg, Aller Blacic

Knä: Birger Antonsson, Ingvar Björk
Sven Örtendahl

1936

Två första klassens domare fick HIF i Aller Blazek och Gustaf Mossberg detta år. Dessa två återlämnas även i representationslaget.

1937 - 1941

Nu vinner A-laget Dalslandsserien igen och blir uppflyttad till div III, där vi höll oss kvar i två säsonger denna gång.

1942 - 1953

Under dessa år åkte A-laget jojo mellan Dalslands elitserie och div IV Nordvästra.

1954 - 1955

Nybildade Bohuslän-Dal div IV spelades för första gången 1954. HIF kom då på en 2:a plats, för att året därpå stå som segrare.

1956

Detta var ett mycket bra år för HIF ur många synpunkter. Håvåsen, den nya fotbollsplanen, invigdes. Som gräddes på moset vann A-laget Div IV och flyttades upp till div III.

1957 - 1958

Denna säsong omfattade höstomgången 1957 samt vår- och höstomgången 1958. Detta på grund av att Svenska Fotbollsförbundet beslutat att ett spelår skall vara detsamma som ett kalenderår. HIF, som återigen var nedflyttat till div IV, kom på en hedrande andra plats denna långa säsong.

1959 - 1964

Utän en enda förlustmatch vinner HIF div IV 1959! Dessutom blir laget Distriktsmästare följande år! Vi lyckades även med konststycket att hålla oss kvar i div III t.o.m 1964, med topp med en 3:e plats 1963.

1940-TALET



Stå v. Sten Lindblom, Roy Forsberg, Karl-Erik Blom, Roland Mossberg, Sterner Lindblad och Stig Pettersson.
Knä. Arthur Jansson, Royner Blom, Curt Lindblom, Sigge Svartling och Stig Svartling.

1950-TALET



Stå v. Ragnar Karlsson, Tommy Karlsson, Sterner Lindblad, Roland Mossberg, Royner Blom, Lasse Mossberg, Bo Gustavsson och Karl Hellgren.
Knä. Thord Mossberg, Vidar Pettersson, Curt Lindblom, Roy Forsberg och Göte Gustavsson.

Räkning

Åsensbruk den 18 Juni 1954

Till Häfreströms I.F. Åsensbruk.

Från Åsens Järn Rörledningsaffär Åsensbruk.			
22 st	Fotbollströjor	à 10,75	236 50
I "	Målvaktströja		15 00
I "	" " "		11 00
II par	Strumpor	" 9,00	99 00
II "	Fotbollsbyxor	" 6,75	74 25
II "	" " "	" 5,75	63 25
2 "	Målvaktbyxor	" 6,75	13 50
30 "	Sifflor	" 2,25	67 50
2 lådor	Dubbar	" 9,50	19 00
18 par	Skoband	" 0,70	12 60
2 par	Fotbollskeor	" 44,50	89 00
I "	" " "	" 42,50	42 50
2 "	" " "	" 47,00	94 00
5 m	Kätting	" 1,70	8 50
8 l	Guvrinol	" 3,95	31 60
		Kronor:	877 20
	Avgår 10 %		87 72
		Kronor:	789 48
2 st	Telefonsamtal till Ämål		2 10
I "	" " Trollhätte		0 65
2 "	" " Färgelanda		0 90
I "	" " Ämål		1 80
		Summa Kronor:	794 93
<p>Kvittranden 4-8-54 Ola Hagström</p>			

DM-SEGRARNA 1960



Stå. v: Gustav Benjaminsson, Thord Mossberg, Sterner Lindblad, Royner Blom, Roland Mossberg, Lasse Mossberg, Bosse Gustavsson, Knut Johansson.

Knä. v: Göte Gustavsson, Roy Karlsson, Curt Lindblom, Roy Forsberg, Vidar Pettersson.

1965

Juniorlaget har detta år stora framgångar. De vinner Södra Dais juniorserie med bred marginal, 43-4 i målskillnad och blir dessutom 2:a i Västsvenska juniorcupen.

A-laget 2:a i div IV
B-laget hamnar i mitten av tabellen.

1966 - 1979

De första åren höll HIF till i div IV, med varierande framgångar, för att 1970 flyttas ner till div V, där vi spelade i cirka 10 år. En förklaring kan vara att under dessa år var det en del spelare som slutade på grund av ålder och åter andra som av olika anledningar flyttade.

Några glädjeämnen fanns dock:

1972, ungdomsverksamheten var detta år mycket livlig och man sänkte därför åldern till 5 år

1974, började det att komma flickor till 6-12 åringarnas träning.

1977, vann B-laget sin serie. Flickorna var detta år 10-11 st i 12-15 år och spelade sina första träningsmatcher

1979, spelade damerna sina första seriematcher. Tråkigt nog kopierade de herrarnas start genom att bli sist i sin serie.

"MOSSBERGARNA"

Detta namn, eller snarare familj, har ända sedan 1920 talet betytt mycket för HIF och fotbollen.

Det började med Axel, som kom hit från Vänersborg. Han var bl a en duktig back och målvakt. Även brodern, Gustav, kom hit och förgyllde HIF:s fotbollsspel under 1920-30-talet. Dessutom utbildade Gustav sig till fotbollsdomare. Viktor hette en tredje broder Mossberg och även han spelade i HIF ett kort tag.

Men det är väl framförallt dessa fyra bröder, som vi tänker på när vi hör namnet Mossberg, nämligen Roland, Thord, Lasse och Jan. Samtliga debuterade i A-laget som 15-16 åringar. Inte nog med det, trots nästan 20 års åderskillnad spelade de där samtidigt!



Så här kan man läsa i tidningen 1963:

" Utan bröderna Mossberg har säkert Håfreström inte varit där man står i dag, som ett fruktat div III-lag som faktiskt kan skjuta vilket lag som helst i sank. Men som också kan överraska med en verklig plattmatch, när man minst anar. Allt beror på bröderna Mossbergs formkurva".

Det är inte bara för att de var duktiga på fotbollsplan som HIF och Mossberg förknippas med varandra, utan kanske lika mycket för allt frivilligt arbete de lagt ner i klubben.

Roland har mellan 1959 - 1988 ständigt haft ett och de flesta år fler uppdrag i de olika styrelserna. Bland mycket annat var han kassör i huvudstyrelsen i 22 år. Likadant var det med Thord. Han började med olika uppdrag 1959 och höll på till 1987. Här kan särskilt nämnas 24 år som sekreterare i huvudstyrelsen.

Lasse började med sina uppdrag 1964 och höll på ända till 1991 då han, efter en tids sjukdom, tragiskt gick bort. Som HIF:s kanslist mellan 1985 - 91, var Lasse till stort stöd och hjälp för samtliga sektioner. Saknaden efter honom är stor. Jan tog tidigt, redan 1969, steget upp i allsvenska och Örebro SK, där han skötte sig med den äran. I början på 1980-talet var han tillbaka i HIF som tränare och spelare under några år.

Till allt detta kan läggas alla frivilligtimmar på spåret, vid ishockey-rinken, fotbollsplanen och klubbstugan, för att inte tala om alla dessa möten!



A-LAG

Stå. v: Lennart Karlsson, Jan Mossberg, Christer Gustavsson, Lars-Ove Allm, Tomas Blom, Ulf Jonasson, Hans Lindblom, Per-Åke Gustavsson, Karl-Åke Karlsson, Lasse Mossberg.
Knä. v: Morgan Johansson, Håkan Olsson, Robert Olsson, Johan Danielsson, Peter Dahlman, Björn Martinsson, Stefan Larsson, Tomas Karlsson, Ove Grahm, Tony Larsson.



POJKLAG

Stå. v: Anders Johansson, Karl-Göran Jansson, Linus Claesson, Håkan Benjaminsson, Jörgen Callh, Patrik Kunst.

Knä. v: Magnus Svensson, Morgan Dahlqvist, Emil Jeansson, Stefan Eriksson, Mikael Oslak, Reine Fransson, Jonas Grimheden.



FÖRSTÄRKT A-LAG

Stå. v: Odd Dahlman, Tony Larsson, Lars-Ove Allm, Tomas Karlsson, Ulf Jonasson, Robert Sundström, Christer Gustavsson, Jan Mossberg, Kjell-Arne Karlsson.
Knä. v: Robert Olsson, Urban Blom, Jonas Arvedal, Peter Dahlman, Tomas Blom, Håkan Olsson, Hans Olsson, Stefan Larsson.



JUNIORLAG

Stå. v: Håkan Olsson, Johan Fjell, Peter Callh, Daniel Provcí, Mikael Pettersson, Erik Lundberg, Robert Skarström, Mikael Andersson, Markus Johansson, Odd Dahlman.

Knä. v: Jimmy Andersson, Andreas Magnusson, Jimmy Karlsson, Magnus Ellenäs, Mattias Heimdal, Magnus Johansson.



1982-års damlag: fr.v. stå Anna Mossberg, Tina Eriksson, Eva-Lena Olsson, Gunilla Ewegård, Ingela Färdigh, Tove Jonasson, Carin Johansson, Lena Carlsson, Pernilla Knutsson.
Knä.v. Christina Jarl, Sabina Forsberg, Maria Blom, Pernilla Porath och Stina Blom.

1980-1983

1980 vann A-laget äntligen sin serie och blev uppflyttade till div IV. I ett par år höll man sig kvar där, för att 1983 åter spela i femman. Denna division har HIF genom åren förblivit trogen.

Damlaget kom 4:a i div V 1982 och fick klart godkänt av sin tränare Thord Mossberg. Som lite kuriosita kan berättas att Thords farbror Gustaf tränade det första damlaget, som vi har sett på en tidigare bild.

1983 lades damfotbollen tråkigt nog ner. Några flyttade till andra klubbar och det rann ut i sanden. Nu väntar vi på tredje försöket!



Stå.v. Petter Ivarsson, Tomas Eliasson, Joakim Frykberg, Anders Johansson, Benny Osterdahl, Pontus, Karl-Göran Jansson.

Knä. Patrik Kunst, Tomas Karlsson, Leif Lindblom, Linus Claesson, Stefan Eriksson och Håkan Benjaminsson.

1984 - 1995

Representationslaget har under dessa år hållit till i div V. Resultaten har oftast blivit någonstans i mitten i tabellen med topp 1993 med en 2:a plats.

B-laget har det gått avsevärt bättre för, med inte mindre än 6 st 2:a placeringar och två st segrar åren 1991 och 1995.

1990 bildades en särskild ungdomssektion för 7-16 åringar.

1996

Jubileumsåret började inte så värst bra för representationslaget. Vid träningarna i början på året var det bara 6-7 spelare som kom och det var allmän trögt. För många drog hem och familj och man kanske ville ha tid för andra intressen också.

Som tur var lät många sig övertalas och man kan väl säga att något fantastiskt skedde. Vid seriestarten hade man nytant och spelade som aldrig förr. När vårsäsongen var över var IIF fyra i tabellen! Laget lyckades nästan, nästan lägga sig överst efter höstsäsongen. Fyra blev slutresultatet. Efter en så trög start kan vi väl vara mer än nöjda!

HIF:s STYRELSE JUBILEUMSÅRET 1996



Fr v. Marinette Olsson är ordf i motionsektionen. Hon leder både dam- och barngympan. Dessutom är hon en mycket flitig joggare med många långlopp i benen.

Reine Dahlman, firar i år 10 års-jubiläum i huvudstyrelsen som sekreterare. Reine är HIF:s morgonpiggaste, upp klockan fem för sin morgonpromenad!

Stig Johansson är ordf både i fotbolls- och skidsktionen, så han har inga problem att hitta sysselsättningar på fritiden. Särskilt inte i år, då han även varit lagledare för A-laget.

Morgan Johansson har via fotbollen tagit steget över till huvudstyrelsen och är sedan 1992 dess ordförande. Någon gång kan han hänga med lagen på träning, men oftast föredrar han att strosa runt i skogen efter svamp.

Leif Lindblom kommer från ungdomsektionen, där han är ordförande. I yngre dagar slet han själv på plan, men nu "på äldre dar" föredrar han att se till att andra att slita istället. Han tränar alltså de yngre.

Dennis Lindblom är huvudstyrelsens kassör. Dessutom hittar vi honom, sedan 12 år, i representationslaget. De flesta av dessa år har han vaktat målet. Fritidsintresse jaaa.....

Monica Johansson arbetar som kanslist. Men hon ser också till att alla spelare har något rent att ta på sig och att publiken får något i sig på matcherna. Övrig tid går till familj, och kanske framförallt då bambarnet Elin.

ÖVRIGA STYRELSE JUBILEUMSÅRET

Fotboll: Stig Johansson ordf, sekr
Björn Martinsson kassör
Peter Terinz
Leif Lindblom
Conny Färdigh
Pelle Nellbro
Anders Öhrling



Bågskytte Kent Stake ordf
Ingvar Larsson kassör
Kjell Stake sekr

Skidor: Stig Johansson
Per Arne Porath
Odd Dahlman
John Johansson
Torgny Thelander

Motion: Marinette Olsson ordf
Sonja Sandberg kassör
Ingela Grahn-Färdigh sekr
Peter Terinz
Ulf Claesson

Ungdom: Leif Lindblom
Elisabeth Stern-Olofsson
Kristina Olsson
Tina Edvardsson
Billy Olofsson
Peter Dahlman
Inger Poohl

Revisorer: Hans Östlund och Anders Grimheden

Hedersordförande: Ragnar Karlsson

Hedersmedlem: Oskar Karlsson



A-LAG 1996

Stå. v. Tränare. Mikael Israelsson, Jimmy Andersson, Håkan Olsson, Tomas Karlsson, Håkan Stefansson, Tomas Blom, Christian Salomonsson, Stefan Skarström, Daniel Provcie, Dragan Cardasic, Peter Callh, Lagl. Stig Johansson.

Knä. v. Anders Grimheden, Urban Johansson, Stefan Eriksson, Dennis Lindblom, Stefan Martinsson, Urban Blom, Anders Söder, Joakim Benjaminsson.

Håfreströms IF 75 år.

I Maj 1980 kom jag till Håfreströms IF, och det jag möttes av var en varm-klubbkänsla, en stark sammanhållning på orten, samt ett brett idrottsutbud, med tanke på ortens storlek.

Tittar man på föreningen idag, så kanske inte utbudet av olika idrottsgrenar är lika stort, men i övrigt så finns de gamla adelsmärkena kvar: Klubbkänsla, stark sammanhållning.

Självklart har de idrottsliga framgångarna genom åren varit av mycket hög klass, men jag tror inte det hade kunnat ske utan de andra grundförutsättningarna. Detta exemplifieras, inte minst, genom denna historiska skrift, i både ord och bild, där spaden och hackan var väl så flitigt använda som både bandyklubb eller fotboll.

En idrottsförening har inte bara ett idrottsligt ansvar, utan också ett stort socialt ansvar i alla åldersgrupper, inte minst i vår tid. Därför är det min förhoppning att vi nu, och i framtiden låter Gemenskap, Glädje, och Ansvar, vara vägledande honnörsord i Håfreströms IF:s framtida verksamhet. Ett stort "Tack !" riktar jag därför till Roland, Stener, Thord, Oskar, Axel, Göte, Harry, samt många, många fler, för att Ni har visat på vad stort föreningsengagemang kan leda till, på och utanför idrottsarenan.

Ett mycket stort och varmt tack till alla som på olika sätt bidragit till att denna jubileumsskrift har kommit till, och ett alldeles särskilt tack till Ann Magnusson för hennes idoga plitande, grävande och sökande efter historiska anekdoter och minnen.

Uttrycket "Ingen nämnd och ingen glömd", har jag redan syndat emot, och därför kan jag heller inte undgå att ta chansen nu när ordet är mitt ...

"Jag saknar Dig Lasse, mer än jag kanske själv har trott de här åren. Ditt "ljöt" på träningar, matcher, resor, tipspromenader, hos Ebbe och Conny, hos Sune i kiosken, i charkdisken eller varhelst Du fanns för att muntra upp oss, eller skälla på oss ... Ta 't lugnt med tacklingarna där uppe, å` Du, skäll inte för mö` på domar`n ... Vi ses nå`n gång Lasse ... då ska vi dela en "kola" "

Tack för ordet !


Morgan Johansson /
Ordförande